

Δεύτερη on line συνομιλία/ παρουσίαση βιβλίου

Η Ενορία του Μητροπολιτικού Ναού
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Όσλο
σας προσκαλεί

την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου

στις 6 μ.μ. (ώρα Νορβηγίας) ή 7μ.μ. (ώρα Ελλάδας)
στη δεύτερη διαδικτυακή συνομιλία
με τη συγγραφέα Σοφί Αντερσεν

Μένουμε μακριά, είμαστε κοντά

"Ποιοι είναι οι φίλοι μου;"

2η συνομιλία την Κυριακή 12 Δεκέμβρη στις 18.00

Η λέξη κλειδί είναι η **φιλία**. Η φιλία που μοιάζει σαν να έχει αλλάξει ορισμό κι ίσως πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε βοήθεια. Να μάθουμε από την αρχή τι σημαίνει φίλος, πόσο κρατάει μια φιλία και τι συμβαίνει με τα συναισθήματα μας όταν ο φίλος μας χάνεται για λίγο, για πολύ ή για πάντα από τη ζωή μας.

Πώς βρίσκουμε ξαφνικά νέους φίλους στη ζωή μας και πώς διατηρείται η φιλία όταν είμαστε μακριά;

Μια τέτοια φιλία μπορεί να είναι και η μεταξύ μας φιλία και με ευκαιρία αυτή σας προσκαλούμε για ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο απόγευμα, τη δεύτερη Κυριακή του Δεκέμβρη σε μια ζέστη συνομιλία με τη βοήθεια του χριστουγεννιάτικου βιβλίου για τη φιλία "Είναι οι φίλοι μου". Μιας ιστορίας που διαβάζεται όλες τις μέρες του χρόνου Φτιάξε ζέστη σοκολάτα, καθίστε αναπαυτικά και συνδεθείτε!

Από καρδιάς ευχόμαστε τα φετινά Χριστούγεννα να σας βρουν κοντά με αγαπημένους, όσο μακριά κι αν εκείνοι βρίσκονται.

* Η παρουσίαση βιντεοσκοπείται, αλλά η συζήτηση που ακολουθεί παραμένει μεταξύ των συμμετεχόντων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα στοιχεία της διαδικτυακής σύνδεσης είναι τα εξής:

Topic: "Ποιοι είναι οι φίλοι μου;"

Time: Dec 12, 2021 06:00 PM Oslo

Join Zoom Meeting

<https://oslomet.zoom.us/j/65110137921?pwd=RkhjOTNzRHhRaQjVmNmpVUXdnZlVvZz09>

Meeting ID: 651 1013 7921

Password: 577238

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλώ σε μια διαδικτυακή εκδήλωση. Έτσι θα βρεθούμε στον ίδιο χώρο όλοι εμείς που μένουμε στη Νορβηγία. Η Ενορία του Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Όσλο μου απηύθυνε μια πρόταση για μια παρουσίαση στα ελληνικά.

Είμαι Ελληνίδα και μένω στη Νορβηγία τα τελευταία 16 χρόνια. Καθώς έχω δουλέψει ως δασκάλα με μικρούς και μεγάλους για χρόνια και στην Ελλάδα αλλά και εδώ, άρχισα να παρατηρώ ότι μοιάζουμε περισσότερο από ό,τι νομίζουμε. Κι όταν απέκτησα τα παιδιά μου αποφάσισα να γράψω βιβλία που να διαβάζονται ΜΑΖΙ ώστε να έρθει ο ενήλικας πιο κοντά στο παιδί, ώστε οι κόσμοι τους να έρθουν πιο κοντά και η καθημερινότητα τους να γίνει πιο μαγική. Μικροί και μεγάλοι ανακαλύπτουν τον τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων και των σκέψεων τους και έτσι γίνεται η επικοινωνία τους πιο εύκολη.

Έχω γράψει βιβλία και στις δύο γλώσσες, οι παρουσιάσεις μας όμως, γιατί φιλοδοξούμε σε μια σειρά παρουσιάσεων, θα γίνονται στα ελληνικά.

Θα χαρώ να γνωριστούμε

Σόφι Άντερσεν

Παιδαγωγός, συγγραφέας και ειδικευόμενη Σύμβουλος
ψυχοσωματικής υγείας σύμφωνα με το Αξιολογικό Μοντέλο

Καλώς να έρθετε

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του

Μητροπολιτικού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Όσλο